

Manifest gericht tot alle vrouwen
van Nederland



O 421a

64079



Ned 32
1900

MANIFEST

gericht tot alle vrouwen van Nederland.

Kent gij de Rein Leven-beweging? Niet slechts bij name of doordat gij er uit de zoveelste hand wel eens iets over gehoord hebt. Maar kent gij de Rein Leven-beweging zoals zij in werkelijkheid haar edel doel van waarachtige vermenseliking nastreeft?

Kent gij de Rein Leven-beweging uit haar eigen officiële stukken en geschriften, maar bovenal kent gij haar uit haar veelzijdige arbeid? Alweer niet zoals die op papier staat, maar zoals die nu reeds bijna twaalf jaren in het volle leven verwezenlijkt wordt, door levende mensen tot een stuk van 't leven zelf omgeschapen.

Kent gij zó de Rein Leven-beweging?

Het antwoord van de meesten uwer moet luiden: neen. Anders toch hadt gij vrouwen, oud of jong, getrouwd of ongetrouwd, gelukkig of ongelukkig, u in veel groter getale, ja in drommen aangesloten bij deze Beweging. Zo prinsipiëel en innig houdt zij verband met uw bijzonder bestaan, met uw Vrouw-zijn.

De Rein Leven-beweging voert hardnekkig en doelbewust een strijd voor uw bevrijding als Mens.

Of is die bevrijding voor de Vrouw soms niet meer nodig, is zij soms reeds bereikt?

Als gij dat soms mocht menen, dan waarlik heeft de Rein Leven-beweging u zelfs iets nieuws te vertellen, iets nieuws omtrent het leven waarin gij dagelijks verkeert en waarvan het karakter u nog zozeer blijkt verborgen te zijn gebleven.

Maar de meesten uwer zal het wel zo gaan, dat zij liever over deze dingen niet spreken, dat zij het nu eenmaal op de weg van de Vrouw vinden liggen om in berusting te dragen, om zich in haar onvermijdelijk lot te schikken. Maar wanneer zij, in eigen gemoed ingekeerd worden als de onze overwegen, zullen zij het zichzelf wel bekennen, dat wij gelijk hebben, wanneer wij zeggen dat de Vrouw een minderwaardige plaats inneemt en zij meer als slavin dan als vrije door de Man wordt behandeld. — En onder haar zullen er zijn in wier ziel het opsniikt: neen ik ben niet vrij, ik word eigenlijk niet eens als Mens behandeld, ik ben een onderworpene, niets anders en niets meer.

Ook zullen er zijn die zelf reeds deelnemen aan de strijd om bevrijding en in ons dus medestrijders hebben te zien en alleen nog beter hebben te beseffen, dat in eendrachtige samenwerking verhoging van kracht ligt.

En dan zijn er nog de jonge vrouwen en aankomende meisjes, die, te gul van vertrouwen in hun verlangen naar wederliefde, alleen aan

Intern. Archief
Vrouwenbeweging
Amsterdam

274

oppervlakkige gevoelsindrukken gehoor gevend, zichzelf maar al te gemakkelijk prijs geven aan de greep van de Man, die hun overheerser zal blijken te zijn, in stede van de geliefde vertrouweling tegen wie zij in eerste geving zo hoog opzagen als Mens.

Vrouwen van Nederland, gij moet weten, dat de Rein Leven-beweging een strijd voert voor uw bevrijding als Mens!

Want uw Mens-zijn is in de knel geraakt, is onderdrukt en verlochend geworden, wanneer gij het u laat welgevalen, wanneer gij het toelaat, dat uw Broeder de Man als zodanig, als sekse-individu, zijn overwicht over u, de Vrouw, laat gelden.

Want het Mens-zijn, dus ook uw Mens-zijn, eist op: een gelijkwaardigheid van Man en Vrouw.

Wanneer gij dat overwicht, die suprematie als geslachtswezen van de Man over de Vrouw, zoudt moeten aantonen, zoudt gij natuurlijk wijzen op de prostitutie.

En daarin zoudt gij juist spreken. Doch het is slechts de grofste vorm, aan de buitenkant.

Bovendien zouden wij u willen vragen: is u de omvang van het kwaad der prostitutie voldoende bekend en staat u helder voor ogen de gehele reeks van oorzaken en gevolgen, waarvan deze „openbare” ontucht de middenschakel uitmaakt?

Zijt gij u er levendig van bewust, dat geen man zich aan prostitutie zou kunnen overgeven, wanneer in hem leefde het besef van menselijke gelijkwaardigheid met zijn Zuster, de Vrouw; en dat dit besef voor een groot deel afhankelijk zal wezen van de opvoeding die hem in z'n jeugd is ten deel gevallen?

De Vrouw is ook de Moeder: zij heeft hier veel in haar hand met de opvoeding, zedelik en ook lichamelik. Want in de prilste jeugd is ook gelegen de kiem van de zo veelvuldig voorkomende geslachts-overprikkeling, die aan een middelmatige zelfbeheersing dan later vaak te zware eisen stelt.

Ziet gij wel hoe van allerlei bij die opvoeding betrokken is: waarheid en voorlichting ten opzichte van het geslachtsleven, vrije omgang tussen beide geslachten op alle leeftijden, inprenting van één zelfde moraal voor man en vrouw, het voorhouden vooral aan de jongens, dat zij zich nooit moeten schamen voor gevoelens van tederheid en zachtheid, het hooghouden van het huwelijk als een band voor het leven gesloten, en wat wel begin en besluit moet blijven: het voeden van vertrouwen tussen ouders en kinderen.

Welke oorzakelike schakels nemen wij verder waar, voordat het tot prostitutie komt? Laat ons hier één woord noemen: een publieke opinie, die zich zeer achterlijk toont ten opzichte van waar-menselijke ontwikkeling en eigenlijk niet veel anders doet dan in wezenlike zin de prostitutie in de hand werken en veelal ook huldigen.

De heersende openbare mening te dezen opzichte is een belediging

voor de Mens, voor de Man en de Vrouw beide, maar voor de Vrouw bovendien een tastbare vertrapping en vernieling harer fijnste en intiemste gevoelens, harer Vrouwelijkheid.

Deze publieke opinie moet splijten. De Rein Leven-beweging is bezig er een wig in te drijven. Haar resultaat is slechts afhankelijk van het aantal mensen dat haar steunt bij de verkondiging van een zuiverder en hoger opvatting des levens.

Is hier vrouwen, niet ùw plaats?

Doch er is meer. Want deze voorgeschiedenis blijft niet zonder uitwerking, indien zij niet op prostitutie uitloopt. Wat hebben wij onder prostitutie te verstaan? Koopmanschap met gehuichelde liefde. Zou dan in de o zo „fatsoenlike huweliken” niet heel wat prostitutie voorkomen? Dáár niet de vrouw voor een enkele avond gekocht, maar voor het ganse leven. Dáár niet een vereniging uit éénwordingsdrang wat de volledige persoonlijkheid betreft, en wat alleen kenmerk is van het ware huwelijk, maar een huishoudelijke handelszaak uit verbloemd laag zinnelikeidsmotief.

Is dan het leven van de Vrouw als „huissloof” zeer mens-waardig te noemen?

En nu de gevolgen van het een en het ander? Wel de „huissloof” heeft immers altijd klaar te staan wanneer haar man, wien zij immers ook volgens de achterlike wetgeving gehoorzaamheid verschuldigd is, zulks van haar eist. De heilige schroom tegenover haar Vrouwelijkheid, met waarachtige Mens-liefde samengaand, hebben de genot-zoekers en vrouwen-kopers nimmer gekend en helaas in de meeste goedbedoelde huweliken is deze zelfs, tot schade van de vrouw en het gezin, maar al te spoedig in de praktijk achterwege gebleven. — Geen wonder dat zo veelvuldig de „vrouwenziekten” woeden.

Gevolgen der prostitutie? Laat ons hier volstaan met het éne woord: geslachtsziekten, hetwelk een veelheid van ontzettend leed en lijden inhoudt, die voor een groot deel gedragen moet worden door de meestal onwetende vrouwen en de steeds onschuldige kinderen, later als de mannen met verzwijging van dit levens-vóórstuk in een „eerzaam” huwelijk zijn getreden.

De Vrouw is niet alleen aan zichzelf maar ook aan haar mogelijk toekomstig gezin en de gehele maatschappij verplicht, zich van dit alles grondig op de hoogte te stellen.

Mede met het oog op andere overerving van of voorbeschiktheid tot gevaarlike ziekten als tuberkuloze e.a. zal het op haar weg liggen, bij het aangaan van een verloving beslist een geneeskundig onderzoek vóór het huwelijk van haar aanstaande man en zichzelf te eisen en daar terdege rekening mee te houden.

Er zou nog veel meer over dit alles te zeggen zijn, over het gebied van het geslachtsleven waar de wortel te zoeken is van de slavernij van de Vrouw en de overheersing van de Man. Maar laat het tans genoeg zijn. Ieder kan immers verder de door ons aanbevolen lektuur

raadplegen en door onze bestuursleden al de verlangde inlichtingen verkrijgen.

Door de Rein Leven-beweging is ook het vorig jaar de stoot gegeven aan het „Comité van actie voor verbeterde huwelijkswetgeving”.

Vrouwen van Nederland, jong of oud, getrouwd of ongetrouwd, tot steun-verlenen in staat of behoefte gevoelend aan steun, strevend naar een reiner Menselijk leven, — dat zeer velen uwer mogen beseffen, dat uw plaats is in onze voor alle godsdienstige, politieke en sociale richtingen openstaande Rein Leven-beweging!

De Centrale Commissie.

Adres Algemeen Sekretariaat: Diergaardelaan 21 A, Rotterdam.

Brochurenhandel der R. L.-B.: Joh. H. Littooi, Soest. — Men vrage lektuur-lijstjes aan! O.a. verkrijgbaar *Ideaal en Praktijk der R. L.-B.* (Toelichting der Beginselverklaring) f 0,10; *Feestnummer Levenskracht*, ter gelegenheid van het tien-jarig bestaan der R. L.-B. f 0,10 en verschillende propagandabladen en spreken voor wand-versiering.

Kontributie:

Algemene leden (in plaatsen waar geen groep gevestigd is) f 2,— per jaar.
Groepsleden (niet voor elke groep hetzelfde bedrag) Ca. f 2,50 per jaar.
Hierbij is het maandblad *Levenskracht* als orgaan inbegrepen.

Vrouwelijke Korrespondenten:

Zr. M. R. C. Mulder, Willemsparkweg 32, Amsterdam.
Mevr. A. M. van den Steen van Ommeren—Hallo, Stephensonstraat 63, Den Haag.
Mevr. T. van Mierop—Mulder, Soest.
Mej. Titia van der Tuuk, Willem van Noortstraat 57, Utrecht.
Mej. IJ. D. Buisman, Directrice Alg. Ziekenverpleging, Zeist.

Groepssekretarissen:

Sal Person, 2e Jan Steenstraat 100, Amsterdam.
Mevr. H. Hartmans—Layendecker, Oude Vest 3a, Breda.
C. Bruin, Glanerbrug, Enschedé.
Zr. G. M. Roggeveen, Regentesselaan 247, Den Haag.
Abr. Kuyper, Proveniersstraat 24, Rotterdam.
Mej. M. te Winkel, Vlietstraat 16, Utrecht.
N. W. Enserinck Jr., Drieboomlaan, Hoorn (West-Friesland).







