

Archief Adrienne Minette Boissevain-van Lennep

Inventarisnummer: 0015

atria

Vrouwen moeten altijd geëerbiedigd worden.
God is met diegenen, die haar eeren.
Alle handelingen worden onvruchtbaar waar
vrouwen niet worden geëerd.
Die familie waarvan de vrouwelijke leden
moeten weenen, gaat spoedig ten gronde.

H. 21-6-1946.

Vyasa ± 9000 jaar v. C.

Onafhankelijke Vrouwenbond

„PRACTISCH BELEID“

Vrouwenlijsten.

Waartoe deze aparte vrouwenlijsten? Weer een partij of iets nieuws?

Ja, iets geheel nieuws, iets dat dringend noodig is. De Onafhankelijke Vrouwenbond wil de ware vrouwelijke belangen dienen, dat zijn dus: de gezins- en gemeenschapsbelangen. Ze is onafhankelijk omdat ze aan geen partij of geloof gebonden is. Ze laat ieder vrij in geloof of overtuiging. We kunnen nu eenmaal niet allen gelijk voelen en denken, en juist daardoor wordt het leven zoo veelzijdig en vernieuwend als we elkaar's overtuiging waardeeren, als we niet op ons eigen kleine standpunt blijven staan, maar in de samenleving dat van anderen respecteerend, met die anderen samen, gevend en nemend, trachten een oplossing te vinden die allen bevredigt.

Tijdens de bezetting hadden wij maar één vijand: de bezetter, die ons ons geloof, onze overtuiging wilde ontnemen en ons de zijne wilde opdringen. Toen vroegen wij elkaar niet naar geloof of partij. Wij reikten elkaar de hand, wij zochten gezamenlijk een weg om elkaar te helpen en te steunen. Veel offers hebben we toen moeten brengen, maar ook veel goeds tot stand gebracht.

Nooit zal ik vergeten hoe ik, toen ik als een der duizenden trekkers, (deelnemers aan de hongertocht naar het noorden van ons land) op de terugweg in een, voor mij, vreemde stad een ernstige longontsteking kreeg, in een noodziekenhuis opgenomen werd. Met vele anderen lagen we daar als gelijken naast elkaar. Zonder onderscheid werden we verzorgd, al had ook ieder de behandeling die zij speciaal noodig had. En toch waren wij van verschillende richting. Eens in de week kwam een kapelaan ons bezoeken en sprak als gewoon belangstellend, medevoelend mensch opgewekt met ons allen. Hij vertelde dan hoe hij met vele anderen samen van verschillend geloof, w.o. dominé's, heele nachten opzittend en plannen makend voor de toekomst, onze Nederlandsche jongens opwachtte om te helpen waar ze konden. Hij genoot er van dat dit mogelijk was en dat er geen partijen waren.

Wat een belofte hield dat in voor de toekomst! Zou Nederland nu door deze nood verlost zijn van zijn kliekjesgeest? Als dat zoo was dan zouden wij dus na de oorlog als een beproefd en sterk volk op breede basis een nieuwe Samenleving, een nieuwe Maatschappij kunnen opbouwen!

En nu.....!? Vervallen we in dezelfde oude kwaal? Hebben we dan niets geleerd? Moeten we de 3e en dan ook alles vernietigende wereldoorlog tegemoet gaan?

Vrouwen en Mannen, groot en sterk waart gij in Uw eendrachtig streven tijdens de bezetting. Weest U dan bewust van Uw plicht, Uw verantwoordelijkheid als Mensch in en voor de Samenleving, de Gemeenschap. Hoe kunnen wij iets goeds tot stand brengen als wij in partijtjes verdeeld, enkel opkomen voor persoonlijke of groepsbelangen. Vrouwen, gij als Moeders van het gezin, als Moeders dus van het volk, wordt wakker! In Uw gezin hebt gij geleerd, en ondervindt gij dagelijks dat partijdigheid, bevoordeeling van het eene kind boven het andere, het gezin uit elkaar doet vallen, vrede en geluk verstoort. Zooals ook Uw kinderen innerlijk en uiterlijk verschillen en gij in Uw groote liefde verbindend optredend, toch ieder en allen tezamen tevreden kunt stellen, zoo kunt gij in het groote gezin van Staat en Land door Uw stem, door Uw invloed, door Uw daad verbindend en verlossend werken. Gij hebt de heilige plicht de groote verantwoordelijkheid daarvoor door Uw Vrouw-zijn, Uw Moederschap. Onttrekt U niet langer daaraan. Helpt allen krachtig mee aan de groote Gemeenschapshuishouding, helpt door onpartijdigheid mee om oneerlijkheid, corruptie op alle gebied uit te roeien. Sluit U allen aan bij de Onafhankelijke Vrouwenbond, die door Practisch Beleid en Liefdedienst U vrij maakt van beëngende, chaos en ongeluk brengende partijdigheid. De weg is eenvoudig en practisch. De Onafhankelijke Vrouwenbond zal hem U wijzen. Stemt daarom op de Vrouwenlijsten, opdat vrouwen kunnen komen in de openbare bestuurslichamen, in de commissie's van opbouw, woningbouw enz., enz. En blijft aaneengesloten, van welke overtuiging gij ook zijt. Blijft krachtig de vrouwen steunen, die gij kiest en die, in voortdurend contact met U, voor U zullen spreken, die samenwerkend met de mannen zullen opkomen voor Uw belangen, die ook zijn de belangen van Uw Gezin, de belangen van de Gemeenschap, de belangen van Volk en Land. Gij zijt allen noodig; ieder Uwer heeft een stem. Laat die hooren. Bouwt tezamen aan de nieuwe Samenleving, gebaseerd op wederzijdsche waardeering op het Gebod: „Hebt Uw naasten lief als U zelf.“ Bedenkt dat: „Geen volk uitrijst boven het peil zijner vrouwen.“ Hoe sterker en edeler de vrouw, hoe sterker en edeler haar gezin en hoe edeler, evenwichtiger, harmonischer en gelukkiger het Volk.

J. v. Barnau Sythoff.

Heelsum, 12/7-'46.

Boissevain-van Lennep 15